

PERSBERICHT



Nieuwe avonturen van Meneer Humble



April 2019 verscheen bij Droomvallei Uitgeverij te Breda het boek **Nieuwe avonturen van Meneer Humble**. Dit is het tweede boek van de Bussumse schrijfster Saskia Aïcha Angenent.

Het boek gaat over meneer Humble en zijn goede vriend, de kat Mekjo. Op het eerste gezicht is *Nieuwe avonturen van meneer Humble* een kinderboek, maar net als in het eerste boek *Meneer Humble* (2017), bevat het boek verscheidene diepzinnige en idealistische lagen over het leven.

'Humble' is een Engels woord voor bescheidenheid, eenvoud, soberheid.



De verhalen van meneer Humble zijn kleine liefdevolle vertellingen, met vrolijke tekeningen, die je laten glimlachen. Ze raken je recht in je hart. Meneer Humble wil, net als de schrijfster zelf, de wereld graag een beetje mooier maken. Iedereen die hem kent gaat vanzelf van hem houden. Het boek laat je met een blij gevoel achter. Meneer Humble wil met zijn positieve verhalen een tegenwicht zijn voor de vaak harde en chaotische wereld om ons heen.

Op 2 juni 2019 om 14.00 uur zal in de Meentwerf de boekpresentatie van **Nieuwe avonturen van Meneer Humble** plaatsvinden, waarbij een exemplaar wordt overhandigd aan Peggy Steijn, vrijwilligerscoördinator van Stichting Nusantara, Patria Bussum. Saskia is rolstoelwandel-vrijwilligster bij Patria.

Een van de reacties op *Meneer Humble* was:

Dit boek zou bij elk kind in de boekenkast moet staan. Het straalt zoveel kracht en energie uit.

Reactie van de (voormalige) dorpsdichter **Gaston Bannier**:

In het leven van meneer Humble gebeurt ogenschijnlijk weinig. Hij schreeuwt zijn naam niet van de daken en ook doet hij geen moeite een plaatsje te verwerven op het wereldlijk toneel. Je zou zo aan hem voorbijlopen, als er niet iemand was die de moeite had genomen de schijnwerpers juist op hem te richten. Die persoon is de schrijfster Saskia Aïcha Angenent. In korte verhalen beschrijft zij waar meneer Humble zoal mee bezig is, met de kleine dingen van alledag, en dat de ontmoeting met een ander, in zijn geval de vriendschap met de kat Mekjo, dé bron van een zinvol bestaan is. Want juist in een ander kun je jezelf tegenkomen.

En meneer Humble komt zichzelf tegen in de alledaagse bezigheden die Saskia zo mooi beschrijft. Als lezer word je meegenomen in het lief en leed van deze grote meneer en hoe hij daarmee omgaat.

Daarin schuilt de grootsheid van een leven. Saskia Angenent heeft daar oog voor.

In 2017 kwam haar eerste verhalenboekje over meneer Humble uit. En binnenkort haar tweede. Ik ben heel benieuwd hoe het meneer Humble en zijn grote vriend, de kat Mekjo, sindsdien is vergaan.

Saskia Aïcha Angenent is een Bussumse kunstenaar.

Zij heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van kleurrijk schilder tot geestelijk moeder van Meneer Humble. Aanvankelijk waren er alleen de kernachtige tekeningen van Humble en later kwamen daar de verhalen bij van meneer Humble.



© Fotografie: Shots of. Borg



Droomvallei Uitgeverij is een sympathieke uitgeverij in het zuiden van het land. Ze geeft fijne boeken uit, ook over ingewikkelde onderwerpen. Eén van haar uitgaven is Jamil en Jamila, een serie boekjes over en voor vluchtelingenkinderen, die vertaald in het Arabisch wordt uitgedeeld in vluchtelingenkampen.

Niet voor publicatie

Saskia Aïcha Angenent
www.saskia-angenent.nl
info@saskia-angenent.nl

06-59589013/ 035-6930721

Droomvallei Uitgeverij
Esther van der Ham
info@droomvallei.net

06-11882422